

Beetje bij beetje moesten wij elkaar verlaten,
we konden niet zo goed meer met je praten.

De stilte deed vaak pijn,
het kon niet meer zoals vroeger zijn.

Wij herinneren je stralend in de zon,
vol levenskracht, toen je alles nog kon.

Martine Leijsen

Opvoedster bij jeugdzorg Ter Elst

geboren te Duffel op 16 november 1962 en
na een ongelijke strijd zachtjes van ons heengegaan
in het AZ Sint-Maarten te Mechelen op 21 maart 2024.

U wordt vriendelijk uitgenodigd de afscheidsplechtigheid bij te
wonen op vrijdag 29 maart 2024 om 10 uur in de aula van
Huis Verwilt, Lierbaan 177 te Putte.

Samenkomst in de aula vanaf 9.45 uur.

De teraardebestelling van de urne op de begraafplaats van Duffel
zal in intieme kring plaatsvinden.

*Er is gelegenheid een laatste groet te brengen aan Martine
in het funerarium Verwilt, Waversesteeweg 63 te Putte
op woensdag 27 maart 2024 van 18 uur tot 18.30 uur.*

Dit melden u met droefheid:

Yente en Carla Belis - Riera Domingo,

Liam

Rune Belis

Megan en Vincent Belis - Duarte Lourenço

haar kinderen en kleinzoon

Willy † en Elisabeth Leijsen - Op de Beeck

haar moeder

Johan en Guido Leijsen - Reygaerts

haar broer en schoonbroer

haar neven en nichten

*De familie dankt de vele vrienden, huisartsenpraktijk De Beemd,
het PSST en De Mantel van AZ Sint Maarten, voor de goede zorgen.*

Correspondentieadres:

Familie Martine Leijsen, p/a Begr. Verwilt

Waversesteeweg 63, 2580 Putte

