



Na een strijd, moeizaam gestreden, ging je heen,  
niet onverwacht. Niemand wist hoeveel je hebt geleden,  
onuitputtelijk was je kracht, maar ook hieraan kwam een einde.  
Het deed je zeer ons te laten staan, maar hiermee hebben we vrede  
omdat je nu kunt rusten gaan.

## *Mariette Huysmans*

weduwe van Frans Aerts

geboren te Putte op 6 augustus 1940 en  
van ons heengegaan in het woonzorgcentrum  
Huyze De Pauw te Onze-Lieve-Vrouw-Waver  
op 15 september 2024.

U wordt vriendelijk uitgenodigd de afscheidsplechtigheid bij te  
wonen op zaterdag 21 september 2024 om 10 uur in de aula van  
Huis Verwilt, Lierbaan 177 te Putte, gevolgd door de bijzetting in de  
familiegrafkelder op de begraafplaats van Putte.

Samenkomst in de aula vanaf 9.45 uur.

Correspondentieadres:

Familie Aerts - Huysmans, p/a Begr. Verwilt  
Waversesteenweg 63, 2580 Putte

Digitaal condoleren via [www.verwilt.be](http://www.verwilt.be)

Dit melden u met droefheid:

Marleen Aerts en Paul Bemus *haar dochter en schoonzoon*

Liesbeth Van den Brande en Johan Spruyt *haar kleinkinderen*

Esmée *haar oogappel*

de kinderen en kleinkinderen van Paul

haar broer, schoonbroer en schoonzussen

haar neven, nichten en aanverwanten

de families Huysmans en Aerts

*Met dank aan dokter David Dufour, het personeel van  
het woonzorgcentrum Huyze De Pauw voor de zorgen  
en in het bijzonder aan de dames die wekelijks kwamen 'buurten'.*

