

*Een moeder is een mens als een ander,
maar als "moeder" sterft
sterft een mens als "geen ander" ...*

MEVROUW

Ida De Cnaep

weduwe van de heer François Cabanier

geboren te Hoboken op 18 april 1938 en zachtjes ingeslapen in
het ZNA Middelheim te Antwerpen op 6 september 2020.

Volgens de wens van de overledene zal de crematie plaatshebben
in het crematorium van Antwerpen.

U wordt vriendelijk uitgenodigd de vrijzinnige afscheidsplechtigheid bij te wonen
op **donderdag 10 september 2020 om 13.30 uur** in aula "Chrysant" van het voornoemde
crematorium, gevolgd door de asverspreiding op de oude strooiweide
van de begraafplaats Schoonselhof.

Samenkomst in de wachtzaal van aula "Chrysant".

Correspondentieadres:
Fam. Cabanier - De Cnaep, p/a Begr. Verwilt
Sint-Bernardsesteenweg 230 - 2020 Antwerpen

Digitaal condoleren via www.verwilt.be

Dit melden u met droefheid:

Myriam Cabanier
Viviane (†) Cabanier
Linda Cabanier
Luc Cabanier
Walter en Ingrid Gevers - Cabanier

haar kinderen

Bruce Cabanier
Dieter Klink
Quenten
Fay

Lincoln
Wilson
Joey Klink
Tatyana Klink en Dennis
Sasha
Mila

haar klein- en achterkleinkinderen

Felicia De Cnaep

haar zus

de families De Cnaep en Cabanier

*Met dank aan dokter Blondeel Laurens en het verplegend personeel van het 4^{de} verdiep gang C van
het ZNA Middelheim, voor de goede zorgen.*