

Mijn oog en meen rasht
omdat nu mijn gedacht
je bij me wille
Martha Theys

Diepbedroefd, maar liefdevol en dankbaar voor wat
hij voor ons betekende, nemen wij afscheid van

Emiel D'Helft

geboren te Leopoldsburg op 31 oktober 1938
en van ons heengegaan bij ons thuis te Putte
op 8 september 2020.

Wij hebben van papa, opa afscheid
genomen in intieme kring.

De asverspreiding heeft in een
voor hem vertrouwde omgeving plaatsgehad.

Met veel dank aan allen die hem met zorg omringden.

Liefhebbende echtgenoot van
Bernadetta Jacobs

Zorgzame papa en fiere opa van
Klaar D'Helft,

Maarten en Michelle

Ruben en Anja

Simon

Stefan en Sonja D'Helft - Cannaerts

Carla D'Helft,

Robbe en Gina

Tine

Correspondentieadres:

Fam. D'Helft - Jacobs, p/a Begr. Verwilt

Waversesteenweg 63 - 2580 Putte

Digitaal condoleren via www.verwilt.be