

*Liefdevolle herinnering aan*

# Rudy de Boevé

geboren te Gent op 14 februari 1954  
en zachtjes ingeslapen in het Meldaziekenhuis  
te Bonheiden op 7 november 2021.

*Wanneer je droevig bent,  
kijk dan opnieuw in je hart  
en je zal zien dat ze weent  
om wat je vreugde heeft gebracht.*

*Quand tu es heureux,  
regarde au plus profond de toi.  
Tu verras que seul ce qui t'apporte de la peine,  
t'apporte aussi de la joie.  
Quand tu es triste, regarde à nouveau  
dans ton coeur, et tu verras que tu pleures  
ce qui te rendait heureux.*

*Khalil Gibran*

*broer, schoonbroer en nonkel van*

Eric

Jelle, Iona, Joti, Dries

Yann en Veerle

Katrijn, Sofie, Joost, Gijs, Wies, Lotte

Bart (†) en An

Bregt, Rogier

Karin

Yamina, Laïla, Noria, Farah

Marijke

Diana, Tina

Claude en Régine

René, Elise, Marie-Nella, Marie-Louise

Edwin en Raguini

Yolann, Nina, Luca, Leïla en Mattéo

Tatiana en Victor

Saskia, Michael, Aurélia

Katie

Alexandre, Arnaud

Koen en Katja

Sarah, Elise, Tom, Yuna

Bieke en Karl

Chiara en Yannick

Michaël en Ilse

Correspondentieadres:

Fam. de Boevé, p/a Begr. Verwilt

Waversesteenweg 63 - 2580 Putte

Digitaal condoleren via [www.verwilt.be](http://www.verwilt.be)

