

*Herinner mij,
maar niet in sombere dagen.*

*Herinner mij,
in stralende zon,
hoe ik was
toen ik alles nog kon.*

Lydia Champion

geboren te Merksem op 24 mei 1953 en zachtjes
ingeslapen in het AZ Sint-Maarten te Mechelen
op 23 november 2021.

U wordt vriendelijk uitgenodigd de afscheidsplechtigheid bij te
wonen op zaterdag 27 november 2021 om 10 uur in de aula van
de Stedelijke begraafplaats, Ziekebeemdenstraat 4 te Mechelen.

Samenkomst in de aula vanaf 9.45 uur.

Aansluitend zal de asverspreiding plaatshebben op de strooiweide
van de Stedelijke begraafplaats van Mechelen.

Na de plechtigheid nodigen wij u uit op een hapje en drankje in
Den Achtsten Dag, Brusselsesteenweg 472 te Mechelen.

Correspondentieadres:

Familie Champion, p/a begr. Verwilt
Waversesesteenweg 63 - 2580 Putte

Digitaal condoleren via www.verwilt.be

Dit melden u met droefheid:

Nancy Moerman
Peter Moerman
Steven Champion en Evelyne Defever
Danny Champion en Katrien Vander Stappen
Kevin Champion en Sofie Naulaerts

haar kinderen

Kurt Van Kerckhoven en kinderen
Sven Van Kerckhoven
Kenzo Van Kerckhoven
Kayne Van Lierde

Nina Champion
Matteo Defever

Zaura Champion
Noië Champion

Mila Champion
Tibo Champion

haar klein- en achterkleinkinderen

haar broer, zus, schoonbroer en schoonzus

haar neven, nichten en aanverwanten

de familie Champion